



De Garnael



ZANDVOORT

degarnael@planet.nl

www.zandvoort.hockeynet.nl

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN

H/D	ZONDAG 21 OKTOBER	TIJD	KG/G
Heren	VetsA - Hoorn B	11:30	KG

BARDIENSTSCHEMA ZONDAG 21 OKTOBER

TIJD	TEAM
11:30 - einde	VetsA

H/D UITSLAGEN ZONDAG 14 OKTOBER

Komen in de nieuwe flyer

Inleveren wedstrijdformulieren voor zondag 18:00 bij dhr. Y. Kleyhorst, Flemingstraat 12.

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN

H/D	ZONDAG 28 OKTOBER	TIJD	KG/G
Heren	Hoorn - ZHC1	14:30	
Heren	ZHC2 plaats en tegenstander nog onbekend		
Heren	VetsA - VRIJ		
Dames	Fit - ZHC1	onbekend	



De trompet

Engeltje loopt langs de winkels. Winkels hebben grote ramen waar mooie dingen achter staan. Bij de kledingwinkel hangen kleren. Bij de meubelzaak staan stoelen en banken. En bij de boekwinkel liggen boeken. Engeltje drukt haar neus plat tegen het glas van de boekenwinkel. En dan ziet ze iets raars tussen de boeken.

„Een trompet...” zegt Engeltje. De trompet lijkt wel van zilver. Er komen stralen zonlicht vanaf. Engeltje hoort muziek. Prachtige trompetmuziek. „Tatataaa-toetoet-tatie!” De muziek zit in Engeltjes hoofd.

De winkelmevrouw zet een reclamebord buiten. „Mooie trompet, hè meisje,” zegt de mevrouw. Engeltje knikt. „Hij klinkt zo mooi in m'n hoofd. Mag ik 'm hebben?”



De mevrouw geeft haar een aal over de bol.

„Die trompet ligt daar om de etalage te versieren. Hij is niet te koop,” zegt de mevrouw en gaat naar binnen. Engeltje loopt de winkel in. Ze gaat naar de trompet. Ze raakt hem aan. Hij voelt koud aan. En heel glad.



De winkelmevrouw is druk bij de kassa. Engeltje pakt de trompet stiekem tussen de boeken weg.

Engeltje rent naar het park. Daar haalt ze de trompet uit haar jas.

„Tatataaa-toetoet-tatie!” hoort ze weer in haar hoofd. Engeltje zet de

trompet aan haar mond. Ze blaast er op. Maar er komt geen geluid uit. Alleen maar lucht. Engeltje kijkt nog eens goed naar de trompet. Ze hoort het toch echt. „Tatataaa-toetoet-tatie!” Engeltje haalt diep adem. Blaast zo hard als ze kan. En dan komt er geluid uit de trompet. „Pweu...”

Het klinkt als iemand die zijn neus snuift. Engeltje moet er van lachen. Maar het is wel jammer dat er geen mooie muziek uit komt.

Engeltje loopt terug naar de winkel. De mevrouw zet boeken in een hoge kast. Stiekem legt Engeltje de trompet weer terug. Precies zoals die lag.

„Ben je daar alweer?” vraagt de mevrouw. „Als je die trompet zo leuk vindt, mag je hem wel een uurtje lenen.” Engeltje schudt haar hoofd. „Nee, dankuwel.”

Engeltje loopt naar buiten. Ze kijkt nog eens naar de trompet, en dan hoort ze het weer. „Tatataaa-toetoet-tatie!”

Thuis heeft papa de thee al klaar.

„Papa, mag ik op trompetles?” vraagt Engeltje. „Papa blaast over zijn theeopje. „Misschien. We gaan morgen wel even op de muziekschool kijken. Engeltje huppelt door de keuken. „Tatataaa-toetoet-tatie!” zingt ze.



Wegens herindelingen en herfstvakantie is de jeugd 2 weken vrij. De eerste speeldag is op ZATERDAG 3 NOVEMBER, de eerste nieuwe flyer komt uit op woensdag 31 oktober.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL EN TOT OVER 2 WEKEN.

Het Reusje

Er was eens een reusje dat honger had
en op maandag graag kabouters at.

Op dinsdag had hij zin
in een malse koningin.

Op woensdag dacht hij vaak
aan een lekker verse draak.

Als het aan het reusje lag,
at hij heks op donderdag.

Op vrijdag dacht hij altijd maar
aan gebakken tovenaars.

Op zaterdag een hapje fee.
Op zondag zat hij ergens mee.

Want niemand liet zich vangen,
want niemand wilde dood.
Dus nam het reusje maar een hap
van zijn bordje reuzenpap.

Zo werd het reusje groot.
En niemand hoefde dood.